

# Zeven, zeven, zeven en nog eens zeven.

7 dagen in de week	<i>In Prisma lees je nog steeds dat maandag de tweede dag van de week is. Een conventie uit 1976 (Genève) zegt dat maandag de EERSTE dag van de week is. Dit kan verwarring scheppen in sommige zoektochten. Dit euvel werd meerdere malen gemeld aan de redactie van Prisma. Maar zij blijven zich halsstarrig baseren op de Christelijke kalender.</i>
7 tonen in de toonladder	<i>De 'diatonische' (zeg maar: de meest gewone) toonladder: do (of ut), re, mi, fa, sol, la, si</i>
7 halswervels	<i>Genummerd van C1 tot C7. De bovenste halswervel (C1) wordt ook ATLAS genoemd, de tweede (C2) AXIS of DRAAIER.</i>
7 kleuren v/d regenboog	<i>rood, oranje, groen, geel, blauw, indigo, violet = ROGGBIV → We komen dit regelmatig tegen in zoektochten</i>
7 sacramenten	<i>Doopsel, vormsel, communie (sacrament des altaars), biecht (boetesacrament), ziekenzalving (heilig oliesel), priesterwijding, huwelijk.</i>
7 klassieke wereldwonderen	<i>Hangende tuinen in Babylon, Egyptische piramiden (vooral Cheops), tempel van Artemis in Efeze, beeld van Zeus in Olympia, vuurtoren van Alexandrië, Kolossus van Rhodos, mausoleum in Halicarnassus (Bodrum, Turkije)</i>
7 vrije kunsten (Artemis Liberales)	<i>Grammatica (spraakkunst), retorica (redekunst), dialectica (redeneerkunde), aritmetica (rekenkunde), geometrie (meetkunde), astronomie (sterrenkunde), muziek.</i>
7 heuvels van Rome	<i>Aventinus, Caelius, Capitolinus, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis, Viminalis. (Vaticanus en Janiculum zijn ook heuvels in Rome maar horen NIET bij de 7 heuvels waarop Rome gebouwd werd)</i>
7 werken van barmhartigheid	<i>De hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de gevangenen bezoeken, de zieken verzorgen, de doden begraven.</i>
7 geestelijke werken van barmhartigheid	<i>Bidden voor levenden en overledenen, onrecht verdragen, bedroefden troosten, beledigingen vergeven, de onwetenden beleren, zondaars vermanen, goede raad geven in moeilijke tijden.</i>
7 hoofdzonden	<i>Hovaardigheid, onkuisheid, gierigheid, nijd, gramschap, gulzigheid, traagheid.</i>
7 gaven van de Heilige Geest	<i>Inzicht, wijsheid, raad, sterkte, kennis, vroomheid, ontzag voor God.</i>
7 Griekse wijzen	<i>Bias, Chilo, Cleobulus, Periander, Pittacus, Solon, Thales.</i>
7 smarten van Maria	<i>Profetie van het lijden door Simeon, Vlucht naar Egypte, zoekraken van Jezus in de tempel, ontmoeting kruisdragende Jezus, Maria onder het kruis, de kruisafname, begrafenis van Jezus.</i>
7 vreugden van Maria	<i>Blijde boodschap (annunciatie), bezoek van Elisabeth, geboorte van Jezus, aanbidding der drie koningen, verrijzenis van Christus, Pinksterfeest, Hemelvaart van Maria</i>
7 gekende werken van Sophocles	<i>Koning Oedipus, Antigone, Electra, Oedipus in Colossus, Atlas, De Trachinische vrouwen, Philoctetes.</i>
De 7 dwergen	<i>Doc: is de hoofddwerg, hij struikelt vaak over zijn woorden – Stoetel: is de grappigste dwerg, ook de enige zonder baard; hij kan niet praten – Giechel: is altijd vrolijk en lacht altijd – Grumpie: is vaak boos en heeft vaak een andere mening – Niezel: lijdt aan hooikoorts en niest op de verkeerde momenten – Bloosje: is extreem verlegen en bloost vaak – Dommel: valt overal in slaap</i>
De G7 (volgens VD)	<i>Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan, VS.</i>
7 Plejaden	<i>(Zeven dochters van Atlas die als goden aan de sterrenhemel geplaatst werden – het Zevengesternte) Elektra, Celaeno, Taugete, Malkuone, Maja, Merope, Sterope.</i>