

## Terugblik op... 8<sup>ste</sup> Ros Denderroute - Geraardsbergen

Onder het motto 'De kracht van Albion' werden we de voorbije zomer vergast op een mooie tocht rondom Geraardsbergen en o.a. Galmaarden. Deze bleek één grote ode te zijn aan het Brabants trekpaard, meer bepaald Albion d'Hor, ooit een grote kolos en kampioen.

We hadden wel te doen met Karl, want 'Waar men gaat langs Vlaamse wegen...' kwamen we behalve de kapelletjes vooral veel wegenwerken en bijhorende omleidingen tegen. Maar dat had geenszins invloed op de graad van waardering voor deze inrichting.

Na de traditionele opwarmertjes bij de start kwamen we al vrij snel op de top van de Bosberg, waar we een afdakje vonden boven een gedicht van Willie Verheghe.



**Vraag 6: Hoeveel keer komt het woord 'bos' (al dan niet verborgen in een woord) voor op het bord met "Bosberg" onder dit afdakje?**

We vonden er twee borden. In de tekst van het gedicht stond 4 keer 'bos' en op het bord dat door Nesten werd voorzien van tekst en tekening lazen we "Bosberg". Dus 1 keer 'bos'. Maar wie goed keek zag dat dit bord eerder al eens gebruikt was en er onder de tekst van Nesten nog eens "Bosberg" stond. Het antwoord op deze vraag was dus 4 en 2.

Wat verder kwamen we in Waarbeke, een dorpje waar ooit de plaatselijke pastoor een eigen zoo had die hij het 'Rijk van Lobo' noemde en waar nogal wat dieren huisden.

**Vraag 9: Welke van volgende mogelijkheden kon men volgens gegevens ooit in de zoo van Waarbeke zien?**

**M.A. Het cappucijnaapje – Het paard – De jachtluipaard – De hyena – De wolf.**

Het 'cappucijnaapje' werd al meteen geschrapd als M.A. omdat het niet correct is gespeld. In het routeblad kregen we veel uitleg over de zoo en zijn pastoor. Zo lazen we dat er zich boven de voordeur van het huis met 'Lobo' een witte steen bevindt, die vandaag de voorgevel siert, maar zich ooit bevond in de zoo van Waarbeke. Op deze steen staat 'het paard' afgebeeld. We lazen ook dat pastoor 'De wolf' regelmatig rondreed met 'de jachtluipaard' naast hem in de auto. Op prentkaarten stond hij afgebeeld met o.a. 'de hyena'. Alle als M.A. opgesomde dieren hebben wel degelijk in de zoo verbleven, behalve een wolf. Maar door alle lidwoorden met hoofdletter te vermelden, kon ook deze gevonden worden in de naam van de pastoor.

Eens in Vollezele gekomen werd onze aandacht meteen getrokken door het prachtige standbeeld van het Brabants trekpaard. Hierover volgende vraag:

**Vraag 21: Op welke datum (gv) vond bij dit standbeeld in aanwezigheid van een heer en de toenmalige burgemeester de inhuldiging plaats?**

Op de sokkel lezen we dat het beeld onthuld werd door de Heer D. Declerck en Burgemeester Cardoen op 12-8-2000. Maar er juist onder hangt nog een bord met vermelding dat het Belgisch (of Brabants) trekpaard sinds 11 januari 2018 erkend is als Vlaams immaterieel cultuur erfgoed. Dit 'plakkaat' is op 21 april 2018 ingehuldigd door Tom Dehaene (gedeputeerde voor erfgoed), Pierre Deneuer (burgemeester) en Ludo Persoons (schepen). Dus ook hier een dubbel antwoord.

In Denderwindeke aan de kerk kwamen we bij een steen met "Hulde aan onze missionarissen".

**Vraag 23:** Van de vijf hier vermelde missionarissen overleed er maar één in België. Wat is de voornaam van de missionaris die zijn plaats van overlijden op Belgisch grondgebied had, volgens gegevens ter plaatse?



Twee van de vermelde missionarissen waren Eerwaarde Zusters die al buiten beschouwing vielen, want in de vraag is sprake van ‘zijn’ plaats van overlijden.

Twee mannelijke missionarissen, nl. René Reygaerts en Alfons Van Asbroeck, stierven respectievelijk in Schilde en Leopoldville. Uit onze ‘Vaderlandse geschiedenis’ (zo leerden wij dat nog op school), maar ook uit de tekst die we in ons routeblad gelezen hadden over de Congoberg, weten we dat Leopoldstad de hoofdstad was van Belgisch Congo, dus gelegen op Belgisch grondgebied. Antwoorden met René en Alfons.

Zoals elk jaar opnieuw kunnen we stellen dat we ontzettend genoten hebben van deze zoektocht. De grote variatie in de vragen wekt al je nieuwsgierigheid van voor je eigenlijk op pad gaat.

Ook de overvloed aan informatie over de bezochte plaatsen is zeer leerrijk en bovendien is Karl een ‘meester’ in het in deze teksten verstoppertje van info die nodig is om tot juiste oplossingen te komen.

Voor volgende zomer is er al een nieuw avontuur voorzien: ‘Langs de flanken van de Ronde’, waarbij de Vlaamse Ardennen en de Zwalmstreek zullen bezocht worden.

Maar tot eind februari kan ook nog deelgenomen worden aan de Online Winter-Denderroute, eveneens een inrichting van Karl en zeker een aanrader!

Jacky C.

<b>Score Caboraleden max. 30</b>			
1. Knockaert Hans	30	42. De Grave Rony	29
2. Danneels Ria	30	47. Leyssens Jos	29
5. Colpin Jacky	29	48. Jacobs Karel	29
6. Beernaert Stefaan	29	49. Van de Velde Peter	29
8. De Rycke Marc	29	50. Van Haver Wim	29
11. Elst Willy	29	55. Van Hemelrijck Maria	29
12. Van Wayenberg Robert	29	56. Van Damme Herwig	29
13. Van Bruaene Jacques	29	58. Verheggen Herman	29
14. Rottiers Vic	29	59. Windels Ivan	29
15. Thienpondt Annette	29	60. De Veirman Octaaf	29
16. Meulebrouck Marleen	29	68. Stevens Dirk	28
19. Liefooghe Alix	29	76. Duerinck Eugene	28
20. De Vrieze Marianne	29	77. Janssens Karin	28
21. Belleter Linda	29	95. Van Nieuwenhuyse Chris	24
22. Pas Roeland	29	96. Dequidt Isa	24
25. Wullaert Wim	29	99. Bauduin Robert	23
27. Roels Anne-Marie	29	100. Bauduin Kathy	23
28. Malengier Marcel	29	101. Bauduin Dirk	23
30. Dierickx Koen	29	102. Asselberghs Annie	22
35. De Backer Yolande	29	103. Ver Eecke Marc	22
38. Vanacker Danny	29	105. De Bruyckere Rachel	22
39. Engels Noël	29	116. Meersman Lydia	21
40. Maes Julienne	29	122. De Vos Paul	21