

TEMPELIERSZOEKTOCHTEN SLIJPE – B-ZOEKTOCHT

De 28^{ste} editie van de Tempelierszoektochten, genaamd ‘ ’t Witgatje van Stuvetjes ’, bracht ons naar het polderdorpje Stuivekenskerke, een dorp waar de Grote Oorlog lelijk huis heeft gehouden. We passeerden door het gehucht Tervaete, langs de Viconia Kleiputten, om te eindigen aan de vaste stek, namelijk De Rattevallebrug. Tijdens de zoektocht kwamen we te weten dat een ‘witgatje’ een vogel is. Eventueel andere mogelijke betekenissen waren niet te vinden langsheen ons parcours.

Hierna wat commentaar op enkele vragen uit de B-zoektocht, zoals steeds ogenschijnlijk eenvoudig, maar toch voorzien van enkele serieuze doordenkers.

Vraag 6: Van welke soort(-en) drank(-en) komt (komen) op een gevel van de herberg alhier, als woord of als deel van een langer woord, de naam voor?

MA: water – bier – wijn – pap.

Op de voorgevel vonden we “water” en “bier”, op de zijgevel “wijn” in de naam ’t Zwijnhof. In “Gemeentehuis” kon men “hui” lezen, zijnde het vocht dat overblijft na het maken van kaas.

Volgens Prisma is ‘pap’ echter meel of rijst gekookt in melk of water, geen drank. Pap was dus geen correct antwoord.

Eenmaal op grondgebied Keiem werd ons gevraagd halt te houden bij “16” en een bosje.

Vraag 8: Hoeveel maal in totaal tref je hier een bordje met “16” aan? (omgeving bosje)

Aan beide zijden van het vermelde bosje vonden we een toegangsweg tot het eigendom ‘Hof Ten Dreve’ met huisnummer 16. In die omgeving waren 3 plaatjes te zien met dat huisnummer. Er was echter ook nog een bordje van de watermaatschappij met daarop “1,6”, wat dus ook ‘16’ is vermits we daarin de komma mogen wegdenken. Antwoorden met 4.



Vraag 13: De alhier vermelde naam van een kasteelheer geeft aan dat de man van adel was. Volgens een zeer bekend spreekwoord, voorkomend in het woordenboekje Prisma, heeft het BLOED van EDELLIEDEN een speciale kleur. Wat is de naam van bedoelde kasteelheer en wat is de kleur van het BLOED van EDELLIEDEN?

We bevonden ons op dat moment aan de toegang tot Kasteelhoeve Viconia en op een infobord werd vermeld dat midden de 19^{de} eeuw een nieuwe kerk werd gebouwd in de omgeving van de woonst van Kasteelheer ‘de Grave’, met kleine ‘d’ want hij was van adel. Ook het bloed van edellieden is rood ... hier mochten we ons niet laten verleiden om te antwoorden met ‘blauw’, zoals in het spreekwoord waarop in de vraagstelling werd gealludeerd.

Vraag 17: Wat is de kleur van de ‘gevleugelde’ te zien van op de openbare weg (enkel zoeken in de Stuivenkenskerkestraat vanaf de grijze waterpomp – richting kerk – tot laatste huis van de dorpskern)?

MA: goud (-kleurig) – wit – grijs – bruin – rood – groen. (zoekvraag)

De zoekruimte was niet eens heel groot en toch vonden we daar heel wat bruikbare gegevens: de goudkleurige haan op de kerktoren, een witte engel in een muurkapel, een grijze vogel op een brievenbus, een bruine vogel op een oorlogsgedenkplaat tegen de gevel van de kerk en een groene haan op een bordje van de IJzerhoeven fietsroute.

Vraag 24: Hier is een vreemd woord te lezen dat ’n taal van ’n Zuid Europees land afkomstig is. Het woord komt ook voor in de naam van een van de grootste Europese voetb ploegen waarvan deze voetballer (foto van Ronaldo) deel uitmaakt en waar hij royaal zijn kost verdient. Bedoeld woord komt (vertaald in het Nederlands of in het Frans) trouwens ook voor in de naam van bepaalde voetb ploegen van bij ons.

Wat is de naam van de muzieknoot, die je kan vormen (geen val!) met letters die voorkomen in het alhier te lezen vreemd woord dat afkomstig is uit 'n taal van 'n Zuid Europees land en waarvan de vertaling in het Nederlands of Frans voorkomt in de naam van bepaalde voetbalploegen van bij ons? MA: do – re – mi – sol – la – si.



Uiteraard vonden we daar “Real”, bruikbaar als vreemd woord dat slaat op Real Madrid, de voetbalploeg waar Ronaldo tot voor kort royaal zijn kost verdiende. Hiermee kunnen we re en la vormen. Maar er was ook nog een bordje te vinden met “Concordia Sprecher” en Eddy had ons enkele bladzijden

vroeger in onze brochure uitgelegd dat “Eendracht maakt macht” niet alleen de nationale wapenspreuk van België is, maar o.a. ook de spreuk van voetbalclub PSV Eindhoven. Hij gaf ons trouwens ook nog de vertaling mee: (Frans: L’union fait la force; Latijn: Concordia res parvae crescunt). En hier komen we terug bij de gevonden tekst ‘Concordia’, Latijn voor ‘Eendracht’, terug te vinden in de naam van voetbalploegen, zoals Eendracht Aalst, Union Sint-Gillis, e.d. Met Concordia kwam de do als bijkomend antwoord. Mooie vraag!

Hier leek de lange hete zomer geen invloed gehad te hebben op het aantal deelnemers, want zelfs De Zwerver wordt te klein om iedereen een plaatsje te geven. Een gezellige bedoening is steeds verzekerd als afsluiter van een organisatie ten voordele van de basisscholen van Slijpe. En Eddy en Mireille zagen dat het goed was ...

Volgend jaar wordt het thema ‘Altoos Doende’. Benieuwd waar dat ons zal brengen.

Jacky C

Foutenlast Caboraleden			
7	Dannau	Jean-Pierre	0
21	Beernaert	Frans	1
23	Temmerman	Dirk	1
24	Franckaert	Rudi	1
25	Van Tieghem	Geert	1
26	Baert	Christelle	1
30	Witdoek	Iggy	1
37	Beernaert	Stefaan	1
42	Vandekerckhove	Christine	1
43	Vanhaverbeke	Raf	1
49	Colpin	Jacky	2
50	Maes	Julienne	2
54	Morlion	Johan	2
60	Pollet	Noël	2
61	Danneels	Rony	2
64	Maesen	Willy	2
66	Windels	Ivan	2
70	Van Bruaene	Jacques	2

74	Cornette	Marc	2
76	D'Haeseleer	Michel	2
77	Rottiers	Vic	2
80	Knockaert	Hans	2
81	Liefooghe	Alix	2
85	Jacobs	Karel	2
95	De Clerck	Leo	3
107	Van De Velde	Peter	3
108	Maertens	Rita	3
125	De Vrieze	Marianne	3
132	Verheggen	Herman	4
135	Meulebrouck	Marleen	4
137	Duerinck	Eugène	4
138	Belleter	Linda	4
153	Danneels	Ria	4
157	De Grave	Rony	5
160	Thienpondt	Annette	5
161	Verlinde	Marleen	5